

gij voor Jezus liefde te diep kunt zinken en gij tot dat lage peil kunt dalen, dat Jezus hand u niet bereiken kan. Of weet gij niet dat er buiten het Adams geslacht, nog een ander gevallen rijk bestaat, van welke Gods woord zegt: zij gelooven, maar sidderen? Neen, hoe diep Hij ook daalde, den afgrond der duivelen kon Jezus niet peilen, omdat dit met zijn wezen streed. En ach! wanneer gij uw hart verhardt en uw geweten toeschroeit, verlaagt gij u zelve tot het peil der duivelen, terwijl gij moedwillig het bloed van uw Redder met voeten treedt. Hoe vreeselijk moet dan voor u de eeuwigheid zijn die gij straks zult intreden, wanneer voor den regterstoel van Hem, die u liefhad tot in den dood, uw schuldboek ontsloten worden zal en terwijl een wrekend geweten u pijnigt, die middelaarshanden u zullen veroordeelen en de breedte, lengte, diepte en hoogte van Jezus liefde u regtvaardig zullen verdoemen naar die buitenste duisternis, waar de knagende worm en vloekende wanhoop uit hare verachting geboren, nimmer zullen wegsterven. Laat dan deze waarheid uw hart verteederen, opdat gij, nederzinkende aan Jezus kruis, zijne groote liefde moogt aanbidden, en terwijl gij nu reeds haren zaligen vrede smaakt, straks moogt ingaan met de verlostten uit alle talen en natiën, in het Vaderhuis der ruste, om, hoe gebrekkig hier uwe kennis en bevatting ook zijn mogt, dáár ten volle en op eenige wijze te begrijpen welke de breedte, lengte, diepte en hoogte dier liefde is, die u doemenswaardig zondaar, uit de kaken der hel in de heerlijkheid des hemels heeft overgebracht, om in het hemelsche ligchaam als koning en priester, met Hem erfgenaam te zijn van alle dingen.

AMEN.